



Gruppebillede af konferencens deltagere

Foto: Lieve Snellings

Beretning om den 2. europæiske Kvinder i Sort-konference i Belgien

Af *Gerd Gottlieb*

„hear the new world breathing ... she is coming!“¹

Sådan lød den forjættende, men svært oversættelige, overskrift til den 2. europæiske Kvinder i Sort-konference, der blev afholdt i den gamle universitetsby, Leuven, ca. 25 km øst for Bruxelles, i år. 1 - 4 maj i år

Det var den lokale Kvinder i Sort-gruppe, der havde påtaget sig værtindeskabet – og jeg understreger den feminine variant af ordet – idet kvinderne fra Leuven i den grad fra start til slut forstod at tage hånd om hver enkelt af os, de over 100 konferencedeltagere, og skabe et klima, hvor man følte sig velkommen og turde kaste sig ud i diskussionerne om, hvordan vi som kvinder og fredsaktivister kan brænde igennem til fordel for intet mindre end en ny og fredeligere verden.

Her følger et udpluk af overskrifterne til de forskellige workshops: Palæstina/Israel – boycott-aktioner, Kvinder mod NATO ², FN og resolution 1325, Feministisk aktivisme mod atomoprustning og militarisering af Europa og Krisen Rusland-

Ukraine. Desuden var der en række workshops, hvor vi fokuserede på vores egen praksis som aktivister f.eks.: Hvordan engagerer vi yngre kræfter? Hvordan passer vi på os selv? Hvordan kan vi kommunikere på ikke-voldelig vis? Hvem henvender vi os til? Og som et gennemgående tema, der altid har plads i de internationale Kvinder i Sort-konferencer: Lesbiske i fredsbevægelsen.

Vi var deltagere fra i alt 22 lande, heraf naturligt nok størstedelen fra EU. Fra Danmark var vi Lisbeth Algreen, Tove Krag og undertegnede. Men der var også repræsentanter fra Armenien, Congo, Israel, Palæstina, Rusland, Tyrkiet og Uruguay og ikke mindst disse kvinders beretninger om deres forskellige aktionsformer og de risici, de løber ved at træde frem, aftvang respekt og indgød kræfter. I skrivende stund ser jeg Elena i Skt. Petersborg, Yvonne og Haya i Israel samt Sama og Nabila i Palæstina for mit indre blik i modig protest mod deres respektive landes krigspolitik.

Men det var i det hele taget givende at høre om erfaringer fra så mange forskellige aktivister. Om Frances i Maastricht, der startede med at stille op helt alene med sit skilt og på den måde kom til at gøre den berømte forskel, og om de engelske kvinders bløde og samtidig stærke modsvar til den magtfulde engelske atomvåben

industri (Se artiklen „Wool Against Weapons“ side 6). Konkret blev der planlagt flere fælles demonstrationsdage inden for den nærmere fremtid, nemlig 47-års dagen for Israels besættelse af Vestbredden 6.6., Nagasaki dagen 9.8., NATOs topmøde 4. – 5.9. og FN's fredsdag 21.9.

På et plenummøde havde vi også den glæde at kunne hilse fra Toni Liversage og præsentere hendes netop på serbisk udkomne bog, *Od Birkeroda do Beograda – i nazad*,³ (*Fra Birkerød til Beograd – og retur*), hvor det internationale og herunder også det serbiske Kvinder i Sort-netværk, er omtalt.

Det er som altid umuligt for alvor at videregive energi og inspiration på tryk, men jeg kan afslutte med at fortælle, at vi tre danske deltagere ved vores afrejse kunne bekræfte hinanden i, at vi er stolte af at være en del af det internationale kvindefredsnetværk. Konferencen havde givet os fornyet tro på, at vi hver især og i fællesskab kan begynde på græsrodsniveau, derfra hvor vi står, og selvom det nok skal indrømmes, at vi måske ikke nåede at opleve en ny verdens komme, så overbeviste den 2. europæiske Kvinder i Sort-konference os om, at når hun kommer, den ny verden, vil hun være af hunkøn ...



Foto: Lieve Snellings

Israelske Yvonne og palæstinensiske Nabila arm i arm mod den israelske besættelse ved konferencens afsluttende tavse demonstration gennem Leuvens centrum

Tak til Kvinder i Sort i Leuven!

Den afsluttende udtalelse fra konferencen kan læses på det international Kvinder i Sort-netværks hjemmeside www.womeninblack.org. Her kan man også finde kontaktadresse til netværkets mailingliste på engelsk, fransk og spansk.



Foto: Tove Krag

”Dit oplæg om NATO er et wake up call for os!” Gerd Gottlieb (th.) i samtale med Cynthia Cockburn, en markant skikkelse i Kvinder i Sort, som siger Nej til NATO!

¹ Citat af Arundhati Roy „Another world is not only possible, she is on her way. On a quiet day I can hear her breathing“.

² Baggrundsmateriale om NATO af Cynthia Cockburn, Kvinder i Sort, London, som blev anvendt under seminaret, kan rekvireres gennem fred & friheds redaktion.

³ Toni Liversage: *Od Birkeroda do Beograda – i nazad*. IP Adresa, Novi Sad, 2014. Bogen udkommer snart på dansk.